

ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημ. Έκδοσης: . . .8/11/2014 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .8/11/2014

Σελίδα: 8

Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - <http://www.innews.gr>



Πρώτα ο Πολίτης



ANNA ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ

Στο καφενεϊόν... «Η Αθήνα»

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ οι ανοικτές συζητήσεις για την -αφόρητη- κατάσταση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Βοηθούν, κυρίως, εμάς που επιμένουμε ακόμη να ζούμε στο κέντρο, να κατανοήσουμε ότι είμαστε ανυπεράσπιστοι απέναντι στην αυθαιρεσία. Τι κι αν το 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας πήρε απόφαση και ψήφισε ομόφωνα κανονιστική διάταξη, σύμφωνα με την οποία η Αθήνα δεν μπορεί να «φιλοξενεί» περισσότερα από 150 internet cafe;

ΣΗΜΕΡΑ, άνετα, έχουν φτάσει τα 500 και κανείς δεν θα τα εμποδίσει να φτάσουν και τα χίλια σε κάτι Πατήσια και Κυψέλες, εγκαταλελειμμένες. Γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφάσισε ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίσει καμία περιοχή της Αθήνας ως υπερκορεσμένη, όταν οι χρήσεις γης δεν έχουν καθοριστεί. Πιρίεργο! Γιατί εγώ νόμιζα ότι για την Πλάκα και το Θησείο έχουν καθοριστεί οι χρήσεις; Όμως, ακόμη έτσι, τα μπαράκια και τα καφέ, με ίντερνετ ή και χωρίς ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια! Και όπως μου είπε υπάλληλος του Δήμου: «Τι να σας πω, κυρία μου; Με τόση ανεργία, να μη δώσουμε άδεια για μπαρ να δουλέψει ο κόσμος;». Τι να απαντήσεις στο ατράνταχτο επικήρημα...

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ είναι να αποφασίσει τώρα ο Γ. Καμίνης να κινηθεί δυναμικά - άσχετο που τόσα χρόνια δήμαρχος τέτοια προκοπή δεν είδαμε- ώστε η Αθήνα να αποκτήσει χρήσεις γης. Νομική τακτοποίηση καθόλου εύκολη, αφού θα προσκρούσει πάνω σε τεράστια συμφέροντα. Ωστόσο, αν δεν θέλει ο Δήμος να δημιουργηθεί, με τις ευλογίες του -και πιθανόν με το αζημίωτο...- ένα ιστορικό κέντρο καφενέδων, μπαρ και εστιατορίων, χωρίς κατοίκους, τότε πρέπει να λάβει μέτρα. Ακόμη και για τα του οίκου του. Οι υπηρεσίες στη Λιοσίων πάνε με τον... αραμπά.

ΟΜΩΣ, επειδή καλή είναι η κριτική αλλά καλύτερο να αναγνωρίζουμε και την καλή προσπάθεια, σημειώνω ότι η παρουσία του δημάρχου και του αντιδημάρχου και κάποιων συμβούλων στην ανοικτή συζήτηση της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού δείχνει τουλάχιστον ότι έχουν επίγνωση του προβλήματος. Περιμένουμε και τις συντονισμένες προσπάθειες για τη θεραπεία του. Εδώ θα είμαστε, αν μας ζητηθεί, να βοηθήσουμε όλοι.